

אל תגעו במשיחי

זכינו לראות בדורנו את פריחת עולם התורה כאשר רבבות בחורי חמד ואברכים יקרים עוסקים בתורה בשמחה ובקדושה. בני תורה הללו, שעליהם גאוותנו, הם המחזיקים את העולם בכלל, ואת עם ישראל בפרט.

לימדתנו תורתנו הקדושה, אם בחוקתי תלכו (ופירשו רבותינו, שהיו עמלים בתורה) וכו' ונתתי שלום בארץ. בני התורה היקרים מגינים בתורתם על עם ישראל, ומונעים גזירות ואסונות קשים.

והנה במשך שנות דור זכתה מדינת ישראל לקחת חלק בהחזקת עולם התורה, וזכות זו ודאי עמדה לה לעמוד איתן מול אויבינו הרבים, חרבם תבוא בליבם וקשתותם תשברנה.

הלא כאשר מתבוננים בסכנות ובאיומים שריחפו מעל ראשיהם של תושבי ארץ הקודש זה עשרות שנים, יודעים שאין אפשרות להתגבר עליהם בצורה טבעית, אלא רק 'כי לא ינום ולא יישן שומר ישראל', ולימודם, תפילתם ותחינותיהם של בני הישיבות מלווים ושומרים את חיילי ישראל בשדה המערכה. והי רצון שישובו כולם לביתם בבריאות ובשמחה, כי מלאכיו יצוה לך לשמורך בכל דרכיך.

והנה לדאבוננו בתקופות האחרונות, לא רק שבני התורה אינם מקבלים את ההערכה והכבוד הראויים, אלא אף עומדים הם בפני גזירות וסנקציות, המתחדשים חדשים לבקרים, ולמרבה החרפה והצער אף החלו להצר את צעדיהם במעצרים ע"י שלטונות הצבא.

אין ספק שבהתנהלות נוראה וחמורה זו, מדינת ישראל ח"ו כורתת את הענף עליו היא יושבת, והיא גורמת בזה לסכנה ליישוב היהודי כולו.

בחובתנו להביע מחאה נמרצת על הפגיעה המתמשכת והמתגברת בכבוד התורה ונושאי דגלה, ובלשון הברורה ביותר נכריז ונאמר: עולם הישיבות, עטרת תפארת ישראל, ימשיך לצמוח ולהתפתח, חרף כל הרדיפה והפגיעה. יחד עם כל אחינו בני ישראל אוהבי התורה ולומדיה נעמוד איתן בעוז ותעצומות נגד הצרת צעדי בני התורה, וכל שכן נגד המזימה לכלאם בבתי המעצר.

ואל בני התורה ומשפחותיהם היקרות, נפנה בקריאה של חיבה, תמשיכו בלימוד תורתנו הקדושה, בשמחה ובטוב לבב, בקדושה ובטהרה, ותתעלמו לגמרי מכל המציקים והמחרפים, ויתקיים בכם הפסוק (ישעיה, ס"ו, ה'), ונראה בשמחתכם והם יבושו.

לסיום הדברים נזכיר את לשונו הזהב של רבנו הגדול מרן ראש הישיבה זצ"ל הכ"מ בדרשתו באירוע סיומי המסכתות השנה: "אדם צריך לדעת שכל מי שלומד תורה, שום דבר לא יעמוד נגדו. כמה שיעשו לנו אחינו החילוניים, הם אחים שלנו, אבל הם לא יודעים את הערך של התורה. הם לא יודעים שבלי התורה, אין טעם למדינת ישראל. אם כדי לחיות בשקט, הרי אפשר לחיות בכל מקום, אפשר לחיות גם בלונדון, אפשר לחיות גם באמריקה. התורה זו העוצמה שלנו".

החותמים בכאב

רפאל כהן

צפת

דוד עידאן

יצחק ברדא

אשקלון

צמח מאזוז

החותם לכבוד התורה ולומדיה בברכת כל המקבל עליו עול תורה מעבירין ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ

יעקב כהן (קזו)

חננאל כהן

אליהו בנימין מאדאר

מורנו הגאון הרב ברדא הוסיף: כולם אמונים על דברי משה רבנו שאמר אלף אלף למטה, והפירוש, כנגד כל חייל שאתה שולח לקרב מול האויב, תשלח כנגדו לעזרתו, לשמירתו, להצלחתו, חייל בצבא ה' לישיבה שיהיה שכפ"ץ לחייל בקרב. ולכן לעולם בחור שיושב ולומד תורה לא יתגייס לצבא להילחם, כדי לא להפקיר בשום פנים ואופן שום חייל בשדה הקרב שהוא לומד להצלחתו והצללתו ושמירתו.